

TAG MED TIL KVINDERNES Ø ONSDAG DEN 28. MAJ TIL 1. JUNI 2025

Læsø blev kaldt kvindernes ø før i tiden, fordi mændene meget ofte var på havet i lange perioder, og så måtte kvinderne tage sig af arbejdet på landjorden. Faktisk gik gårdene også i arv på spindesiden.

Øen har, siden de første sten i havet dukkede op med havstigningen og sand lagde sig over dem, skiftet form mange gange.

I middelalderen var øen dækket af fyrre – og egeskove. Munke satte gang i saltsydningen i 1100-tallet. Salt var meget værdifuldt. Som brændsel til sydningen blev de mange træer fældet, og i midten af 1600-tallet var der ikke flere træer på øen, og saltsydningen stoppede. Svenskerne hjalp også til med, at skovene forsvandt ved at sætte ild til skovene under svenskekrigene. Så var der åbent for enorme sandstorme. På nordøen æder havet af kysten og på sydkysten dukker nyt land – kaldet Rønnerne. De næste 2-300 år var der ingen træer på øen, og skulle man bygge et hus eller en stald, måtte man have fat i strandgods. Det var ikke først til mølle for at få fat i strandgodset, men bønderne havde i et område aftalt hvem, der måtte hente strandgods ved næste stranding.

I 1902 begyndte man at plante træer, i dag er der masser af fyrre – og birketræer på øen. Det er vigtigt at vedligeholde åbne arealer, så træerne fældes også. Noget træ bruges til pejsebrænde, og andet bliver lavet til flis og sendt til fastlandet.

Geologisk er Læsøs blåler grundlaget for hele livsgrundlaget. Lerlaget under øen er op til 180 meter tykt. Over dette ler ligger et lag sand på mellem 3 og 15 meters tykkelse. Det betyder, at der ikke er meget landbrug, selv om man har forsøgt at blande husdyrgødning og tang i sandet for at øge udbyttet. Men leret gør, at grundvandet er meget salt, og i 1991 begyndte man igen at syde saltet. Stor turistattraktion.

Vi bor i hytter på Læsø Camping – og hytteby. <https://laesoecamping.dk/>, som ligger i Vesterby. Der er booket 10 hytter. Når vi skal rundt på øen, benytter vi den gratis bus eller lejer cykler. Køreplanen for 2025 er ikke tilgængelig endnu.

Vi er på øen i tre hele dage, og der er masser at opleve. Nogle af deltagerne vil gerne gå med på lange ture eller cykle ud over stepperne, andre vil på kortere ture. Læsø er en god ø at cykle på. Lise har bilen med, så nogle deltagere kan blive kørt.

Det foreløbige program ser således ud:

Onsdag den 28.5

Ankomst - flere færger til øen – og indkvartering

Torsdag den 29.5

Bus til Byrum. Her bliver vi hentet af Rønnebussen til en to timers meget interessant og lærerig køretur ud over Rønnerne. Praktisk tøj nødvendigt. Læs om bussen www.roennerbussen.dk

Derefter opleves saltsydning med mulighed for at købe salt i alle mulige afskygninger.

Vi mødes derhjemme og spiser sammen.

Fredag den 30.5

Bussen til Hedvigs Hus, som i august 2024 er ved at få lagt et ekstra lag tang oven på taget. Henning, som er tækkemand, vil gerne fortælle om arbejdet ved huset. (<http://www.laesoe-museum.dk/afdelinger/hedvigs-hus>)

Hvis busplanen tillader det, fortsætter vi til Museumsgården. En meget stor nyrenoveret gård. Der findes flere tanghusruter, hvis nogen har mod på det. Et godt råd – gør det på cykel, ellers er det lidt kedeligt at gå på asfaltvej fra hus til hus.

Vi mødes derhjemme og spiser sammen.

Lørdag den 31.5

En halvdags tur til Læsø Tang, se (www.Laesoeatang.dk), hvor vi kan spise en lækker frokost med forskellige tangprodukter. Mulighed for at købe deres dejlige økologiske produkter.

Vi skal også se nogle tanghuse

Hvis man hellere vil ud på en cykeltur, kan man leje en cykel og køre på en af de mange cykelruter der er. Der er nærmest ingen bakker på øen, og det er jo herligt.

<https://www.visitlaesoe.dk/cykelferie>

Søndag den 1.6

Hjemrejse

Skriv eller ring gerne til Lise Rosenberg, som august 2024 var på researchtur til øen.
Lr@Geografforbundet.dk / 2239 7777

Deadline 5.1.2025

Pris for medlemmer 1600 kr – betaling sker ved tilmelding på www.Geografforbundet.dk

Pris ikke medlemmer 1900 kr. Betaling sker ved Mobile Pay 609877 og derefter en tilmelding til den turansvarlige Lise Rosenberg

Skriv meget gerne til Lise, når I tilmelder jer, og fortæl hvor I kommer fra i landet. Måske er nogle interesserede i at følges.

Prisen dækker færge til og fra Læsø, overnatning i hytter med eget bad, toilet og køkken, bustur med Rønnebussen, div foredrag og indgange, morgenmad og frokost, næsten hver dag. Leje af cykel en dag. Måske er der også råd til aftensmad en dag.

Lise forbereder en del mad til fryseren, og andet mad køber vi på Læsø. Vi hjælpes ad med at lave maden. Der er et stort køkken på campingpladsen, hvor vi også kan sidde, hvis vejret ikke er med os.

Lise tager til Læsø to dage før for at afprøve bussen og køreplanen. Programmet skulle jo gerne hænge sammen. Hvis andre vil med – for egen regning – bedes man skrive til Lise.